

Handläggare Ingrid Andrén
Tfn 0587-550021
E-post ingrid.andren@sbborgslagen.se

Förslag till remissyttrande angående medborgarförslag om ytterligare handikappanpassning av Lindessjön runt

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande angående medborgarförslag om ytterligare handikappanpassning av Lindessjön runt.

Om Lindesbergs kommun vill gå vidare med ytterligare handikappanpassning, föreslår förbundet att kommunen återkommer med uppdrag och medel för att utreda kostnader, möjligheter och konsekvenser av detta.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit del av ett medborgarförslag om ytterligare handikappanpassning av vandringsleden Lindessjön runt. Det är glädjande att höra att många uppskattar vandringsleden och att det finns ett engagemang för att utveckla leden ännu mer.

Pandemiåret har gjort avtryck på användningen av Lindessjön runt. Med vår räknare kan man se att antalet vandrare ökat till ungefär det dubbla från mars förra året då restriktionerna för pandemin drog igång. Söndag den 27 februari 2021, vandrade 256 personer förbi Parkudden.

Sammanfattning av förbundets yttrande

En översyn av ledens kvalitet är planerad och kommer att lösa några av problemen som lyfts fram. Idag är den uttalade ambitionen att det ska vara handikappanpassat ut till Parkudden. Dessutom finns en handikappanpassad slinga på Kyrkberget och några handikappanpassade rastplatser. Det går att höja ambitionsnivån för dessa platser, t.ex för synskadade, men med det följer ökade kostnader för anläggning och förvaltning. Idag är det framför allt rullstolar och barnvagnar vi haft i fokus för planeringen. Att handikappanpassa hela leden skulle innebära en helt annan idé och ambition. Det skulle vara ett stort arbete och en utmaning, praktiskt, ekonomiskt och avtalsmässigt.

Förslagsställarna föreslår ett samarbete med Lindesskolans byggprogram och särskola. Förbundet är öppna för att bjuda in Lindeskolan när det blir dags för översynen. Kanske kan vi gemensamt hitta små förbättringar som är möjliga att genomföra inom befintliga ramar.

Handikappanpassning av Lindessjön runt idag

För dagens Lindessjön runt finns en uttalad ambition att leden ut till Carlssons udde och Parkudden ska vara handikappanpassad. Rastplatserna vid Carlssons, Parkudden, Tempelbacken och Kyrkberget är anpassade för att vara lämpliga för rullstol och barnvagn, liksom bryggan vid Parkudden. Leden ut till Parkudden har anpassats med tillgängliga lutningar och ett ytskikt av stenmjöl. För att ledigt kunna gå två i bredd, kunna möta en permobil och kunna ploga, har gångvägen gjorts 1,75 meter bred. Vissa passager har tillåtits vara 1,3 meter. Exempelvis har leden där den går på vallen längs Torphyttedäcken tillåtits vara smalare. Detta för att den allé som man går genom är så värdefull för upplevelsen av promenaden. Ambitionen är att bevara denna känsla av att gå genom en grön tunnel med utblickar i det omgivande landskapet. Det är svårt att då göra leden särskilt mycket bredare, men istället finns några mötesplatser om det skulle behövas. Toaletten på Parkudden är byggd för att vara handikappanpassad.

Planerad översyn

Efter 15 år har leden på vissa håll blivit smalare än det var tänkt och stenmjölsytan lever inte helt upp till rimliga tillgänglighetskrav. Det kan handla om ojämnheter i ytan, för mycket lutning, för grovt stenmjöl som hjulen slirar i, för höga kanter i materialmöten. Allt detta kommer att ses över i en planerad översyn. Även toaletten på Parkudden kommer att rustas och ses över. Att ordna vatten är svårt, däremot är det meningen att det ska finnas handsprit på toaletten.

Förslag på ytterligare handikappanpassning

Att göra leden runt hela sjön handikappanpassad kan vara svårt. Det finns flera backar som är för branta för att leva upp till rimliga tillgänglighetskrav. Det handlar både om grusvägar och branta partier i terrängen. Bullerberget är den plats som är mest otillgänglig. Norr om rastplatsen Bullerberget finns den brantaste backen. Den är mycket brant och svår att underhålla. Marken kring Bullerberget är privat och en omdragning av leden kräver ett nytt avtal med markägaren. Markägarens önskan är att leden inte ska göra för stora ingrepp i skogen och att skogskänslan behålls. Söder om Bullerbergets rastplats är stranden mycket brant vilket gör det svårt att anlägga annat än en smal stig utan alltför stora ingrepp. Den här delen av leden är planerad lite intimare och naturnära. Förbättringar kan göras och kommer att ingå i översynen. Att bredda leden till 2,5 meter hela vägen runt sjön skulle

dock innebära en helt annan idé och ambition. Det skulle vara ett stort arbete och en utmaning, praktiskt, ekonomiskt och avtalsmässigt.

Backen vid kanalen är också för brant för att vara riktigt lämplig för rullstolar. Stenmjölsytan skulle kunna bli bättre och en annan dragning skulle kanske kunna vara möjlig. Det finns en svårighet och det är att leden passerar genom en betesmark. Nuvarande lösning med en fålla och grindar har fungerat med tanke på möten mellan djur och vandrare. Grindarna är nyligen utbytta. Grindhålet måste vara brett för att man ska komma fram med plogredskap, varför en enkel grind har valts bort. Naturligtvis kan man titta på detta igen och söka nya lösningar. Det finns också en grusväg/backe vid Sörlunda som är för brant ur tillgänglighetssynpunkt.

I medborgarförslaget föreslås anpassning för synskadade med en trälist i kanten av gångvägen. Det skulle i så fall krävas både en investering i att anlägga kanten och ett större underhållsbehov. Om man gärna vill ha anpassning för synskadade någonstans kan man välja en begränsad och kortare sträcka.

När det gäller papperskorgar har ambitionen varit att det ska finnas soptunnor vid eldplatserna. Dessa besöks regelbundet av förvaltare med bil. Att sätta upp fler papperskorgar på andra ställen måste vägas mot den kostnad det innebär. Kanske är det så att man får räkna med att bära med sig sitt skräp när man går ute i naturen.

Ingrid Andrén
Kommunekolog
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen



Dessa tre sista bilder är ifrån Göljestigen, vid Kilsbergen. Där finns informationstavlor för både seende och synskadade besökare. Det finns även en trållist efter gångstigen där synskadade kan följa/se hur vägen går med sin käpp. *Självständig*. Detta är något som borde finnas efter Lindesjön.



Detta medborgarförslag är upprättat av:

Anna Öquist
 Anna Öquist
 Tel 070-391 21 88
olssons_anna@yahoo.se

Malin Karlsson
 Malin Karlsson
malin_karlsson92@hotmail.com

Som förslag vore det kul om arbetet görs som grupparbete mellan Eleverna på Lindeskolan (Bygg & sarskolan)